



## Wer, was, wo?

**Skiën is een ding, maar tussendoor chillen en op temperatuur komen, kan natuurlijk nooit kwaad. Hier moet je zijn.**

### Het gebied

Met 398 kilometer aan pistes en een aansluiting op de ski-gebieden van Kitzbühel en Westendorf hoef je je niet te vervelen. Beginners kunnen *in the mood* komen op de Gaisberg, even buiten het centrum van het dorp. Ervaringsdeskundigen kunnen bijvoorbeeld een dagtocht naar de Pass Thurn maken – deze skisafari bestaat hoofdzakelijk uit rode pistes en bergbruggen

### Op de piste

Currywurstl, kaiserschmarren germknödel: op de pistes wemelt het van de restaurantjes waar je kunt ontdoeien en aanschuiven voor een typisch

Oostenrijkse lunch. Of ga, bij mooi weer, op het terras zitten met een heiße choco en je gezicht richting winterzon om een beetje bij te kleuren.

### Offpiste

Geen skiër of boarder, maar wel zin in een sportieve sneeuwvakantie? In en rond Kirchberg kun je ook wandelen, rodelen, schaatsen, tennissen, zwemmen en squashen. En voor niet-sportievelingen: ga shoppen in het stadje Kitzbühel of maak een romantische tocht met een arrenslee.

### Après-ski

Feestdorp Kirchberg staat

bekend om z'n bruisende après-ski. Voor een 100% Hollands onderonsje moet je vanaf 16 uur in de Eisbar zijn, maar je kunt ook helemaal *losgehen* in de London Pub en Café Boomerang. Onvermoeibaar? Hos dan 's avonds nog even door in discotheek Der Tiroler.

### Uit eten

Wie tussen het feesten door snel iets wil eten om op krachten te komen, kan bij een van de restaurantjes op de Kitzbüheler Strasse naar binnen struikelen. Juist zin in echt goede streekgerechten? Fiks dan een tafel bij restaurant Kirchenwirt.